

# Λογοτεχνία Θεσσαλονίκης και «Περίπτωση Μπακόλα»

★ **ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ:** «Η Μεγάλη Πλατεία – Ιστορία των Μέσων και Νέων Χρόνων». Μυθιστόρημα. Έκδ. «Κέδρος», Σελ. 553.

**Π**ΕΡΙΠΟΥ... συνομήλικη με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης – για να μην πω... νεότερη – είναι η λογοτεχνία της συμπρωτεύουσας. Ειδικότερα η πεζογραφία, κι ακόμη πιο συγκεκριμένα το μυθιστόρημα. Πράγματι, αν υπήρξαν σκιτήματα, σπινθήρες, απόπειρες λογοτεχνικής έκφρασης από τα πρώτα κιόλας χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης του Αγίου Δημητρίου (περιοδικά «Τέχνη» το 1921, «Μακεδονικά Γράμματα» το '22 κ.λπ.), πολὺ αργότερα, μετά και την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου (1926), συγχροτήθηκε ένας κάπως συμπαγής και υπολογίσιμος πνευματικός πυρήνας.

«Το σημείο τούμης – μας λέει ο λόγιος εκδότης **Νίκος Καρατζάς** στην εύστοχη Εισαγωγή, στην Ανθολογία του «Πεζογράφοι της Θεσσαλονίκης, 1930-1980» (εκδ. «Επίλογη», 1985, σελ. 221) – τοποθετείται το 1932, με την έκδοση των «Μακεδονικών Ημερών» προηγουύται και το προαναγγέλουν (το σημείο τούμης) οι Στέλιος Ξεφλούδας με τα «Τετράδια του Πάνου Φωτεινού» (1930) και Γ.Θ. Βαφόπουλος με τα «Ρόδα της Μυρτάλης» (1931).

«Είναι πιθανό – συνεχίζει ο Καρατζάς – ή έδοση του περιοδικού να αποφασίστηκε κάποιο απόγευμα στο καφενείο «Τριανόν» ή στο καφενείο «Αστόρια», που ήταν τα στέκια της συντροφιάς, από τους Π. Σπανδωνίδη, Στ. Ξεφλούδα, Γ. Δέλιο, Γ. Βαφόπουλο, Γ. Θέμελη, Β. Τατάκη αργότερα θα προστεθούν οι Άλκ. Γιαννόπουλος, Ανθούλα Σταθοπούλου-Βαφόπουλου, Ν.Γ. Πεντζίκης, Αρκ. Λευκός.

«Οι «Μακεδονικές Ημέρες» είναι η πρώτη πράξη μιας εξέλιξης που οδηγεί την λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης από τη μυθολογία στην ιστορία της».

Ιστορία λοιπόν 65 μόλις ετών έχει η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης – καλά είπα, «έίναι νεότερη της Έκθεσης». Και δεν ξέρω αν, εξαιρώντας την ποίηση, ποια θα έβγαινε κεφαλίσμην από μια συγχριτική εκτίμηση του «ειδικού βάρους» πνευματικής προσφοράς, μέσα στην ίδια περίοδο, η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη; Ειδικά στην πεζογραφία, ποιο «ζυγίζει» βαρύτερα: οι κάθε είδους τοπικιτικές ηθογραφικές καταγραφές κι οι νοσταλγικές αναθυμιάσεις από αρώματα «γαμένων πατρίδων», η «κλαψούρα» κι η δυζαντινολογία της «Γενιάς του '30» και των αμέων επόμενων αθηναϊκών, ή ο νεοτερικός λόγος, η ιδιαιτερότητα γραφής, το «ευρωπαϊκό επίπεδο» της λεγόμενης «Σχολής Θεσσαλονίκης», που ήδη από τη δεκαετία 1930 στοιχειώνταν από τον «εσωτερικό μονόλογο» και την «υπαρξιακή αγωνία»;

## «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ» ΓΡΑΦΗ

Αξαφήσουμε, όμως, τα «ψεύτικα διλήμματα» κι ας δανειστούμε από την Εισαγωγή του Νίκου Καρατζά ορισμένους «χαρακτηρι-

σμούς» για το έργο των πρώτων Θεσσαλονικέων πεζογράφων, που αποδείχνουν πως, η επικέτα «Σχολή Θεσσαλονίκης» μπορεί να μην ανταποκρίνεται στα πράγματα, να μην καλύπτει την τόση πολυφωνία· μαρτυράει όμως μια «κοινή αισθηση», πως δηλ. υπάρχει ένα κλίμα Θεσσαλονίκης, τόσο στη γραφή όσο και σε ορισμένες συνισταμένες περιεχο-



μένου:

Ο Ξεφλούδας «χρησιμοποιεί την τέχνη του εσωτερικού μονόλογου για να εκφράσει εσωτερικές καταστάσεις φτασμένες ως τα πιο ακραία όρια σαν αποτέλεσμα της σύγχρονης του απόμονω με τον κόσμο. Στα πεζά του Ξ. δεν υπάρχει μήθος, αλλά κι όταν υπάρχει είναι υποτυπώδης. Η

προδολή του εσωτερικού κόσμου κάγει την αφήγηση θολή και ζευστή σαν παραμύλητο σε όνειρο, δύο δεν περισσεύει η ψυχική ευφορία αλλά ο εφιάλτης. Ο κόσμος του Ξ. πάσχει από μοναξία, κατατρύχεται από αγωνία, προσπαθεί να ζρει τα όριά του...».

«Οι ήρωες (του Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου), φιγούρες παρά-

## ΠΟΙΟΣ Ο ΜΠΑΚΟΛΑΣ

Ο Νίκος Μπακόλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927. Πήρε πτυχίο μαθηματικών, αλλά πρότιμος ν' ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Από το 1951 γράφει, για πολιτιστικά κυρίως, σ' εφημερίδες της συμπρωτεύουσας και από το 1958 κριτική θεάτρου. Τελευταία (1980-82), διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Βορείου Ελλάδος. Στην πεζογραφία πρωτοεμφανίστηκε το 1955, με διηγήματα σε περιοδικά.

Από το 1958, που κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα «Μην κλαις σγαπτημένη», ακολουθεί μια δραδεία αλλά σταθερή εξελικτική πορεία, που κορυφώθηκε με το ογκώδες μυθιστόρημα «Η Μεγάλη Πλατεία», το οποίο και θα μας απασχολήσει σήμερα.

Για την αποτίμηση της προηγούμενης δουλειάς του Μπακόλα, θ' ακολουθήσουμε το «σχέδιο μελέτης» του Γιάννη Καρατζόγλου «Η Λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης» (Λευκωσία 1978, σελ. 43). Για το πρώτο δείγμα γραφής του Μπ. «Μην κλαις αγαπτημένη», ο Γ.Κ. επισημαίνει ότι ήταν «μια νουβέλα στην ουσία, όπου πρωταγωνιστεί η καταστροφική σχέση ενός έγχρωμου και μιας πόρνης των καμπαρέ». Το πρωτόλειο αυτό «δεν έτεισε», είτε γιατί «τα πρόσωπά του ήσαν ξένα προς μιαν άμεση ελληνική πραγματικότητα και αρκετά έαντλημένα από ανάλογα ξένα μυθιστορήματα και ταινίες» (Μαν. Αναγνωστάκης), είτε εξαιτίας της «δημοσιογραφικής κατεύθυνσης του Μπακόλα, που δημιουργεί ευθύς εξαρχής επιφυλάξεις» (Ντίνος Χριστιανόπουλος).

Τηρούμενων των αναλογιών, ναι. Φυγή λοιπόν από τις οδυνηρές πραγματικότητες, ανακάλυψη στην Ευρώπη της νεοτερικής έκφρασης και της υπαρξιακής αγωνίας, εισαγωγή «δειγμάτων γραφής», υιοθέτηση και προσαρμογή, δηλιουργία είτε μιας ίδιατερης made in Thessaloniki «πεζογράφιας της ενδοσκόπησης»...».

Το 1966 κυκλοφορεί «Ο Κήπος των Πριγκίπων», που, εκ των νοτέρων, ο Μπακόλας τὸν εντάσσει στην «τετραλογία της γενέθλιας πόλης», που αναφέραμε και πιο πάνω. «Ανάπλαση, μέσα από ιριδισμούς φαντασίωσεων, του μύθου του Αγαμέμνονα» (Ο Μπ. κινεί τα νήματα του αφηγημάτος του μεταξύ... Ατρειδών και... Ιατριδών, σύγχρονης οικογένειας), το μυθιστόρημα θυμίζει - επεσήμανε η κριτική - πολὺ Φώκενερ, κι ιδιαίτερα το γνωστό έργο «Βουή και Πάθος». Όπως και να «ναι εγγράφεται μέσα στην οπτική της ιστορικής θέασης, αφού - όπως αναφέρεται - μέσα απ' τον έστω φωκνερικό τρόπο γραφής και τους διάφορους «αναχρονισμούς», περνάνε μέσα απ' τις σελίδες του εικόνες απ' το νεοελληνικό δράμα, της Μικρασιατικής Καταστροφής, όπως ακόμα «υπάρχουν κομμάτια που εκφράζουν τη βαθύτερη φύση του λαού μας: παράπονα, φιλότιμα, κουτσομπολιά, ξεπάσματα και ντέρτια».

Κάτος με τα βιωματικά πεζά του, ο Γ.Θ. Βαρόπουλος με τα άνισα αλλά μ' αξία ντοκουμέντων αυτοδιογραφικά του, ο Τόλης Καζαντζής, ο χαμώδης Αντώνης Σουρούνης, ο ακρας ευαισθησίας Νίκος Κοκάντζης, ο λυρικός ρεαλιστής Περικλής Σφυρίδης, ο Μανόλης Ξεξάκης, η Αλεξανδρα Δεληγιωρή, ο συγγραφέας του «Πεθαίνω σα χώρα», που - κατά τον Ν. Καρατζά - η γραφή του είναι «ένα εκκρεμές, ανάμεσα στην ποίηση και την πεζογραφία, ανάμεσα στον στοχασμό και την παραφορά, ανάμεσα στην ιστορία και τη δαιμονολογία»:

[Και να σκεφτεί κανείς πως, από τόσους λογοτέχνες - κι έχω αφήσει απ' έξω τους ποιητές - στα 62 χρόνια της υπαρξίας της, η Ακαδημία Αθηνών δεν δρήγηκε ούτε έναν άξιο να τον κάνει τακτικό μέλος της! Ενώ έγιναν στο ίδιο χρονικό διάστημα... «αθάνατοι» οι, ολίγοι έως ελάχιστοι, Σκήπτης και Αθάνας ή Γαργάλατα, ο Σπύρος Μελάς (επιπλέον δοσιλογος), οι Ξεχασμένοι τόσο σύντομα Μυρινήλης και Βενέζης, ο Πέτρος Χάρος και άλλοι, και άλλοι, ακόμη και ο μέγας πουητής κ. Κωνσταντίνος Τρυπάνης! Ακόμη και τη σεδαστή δέσποινα της ποίησης της Θεσσαλονίκης Ζωή Καρέλη δεν τόλμησαν, οι αρχειοί, να την ανακηρύξουν ευθέως ακαδημαϊκό. Την έκαναν, αν δεν απατώμαι, αντεπιστέλλον μέλος ή κάτι τέτοιο. Κάτσε να λάβεις γράμμα μου, δηλαδή... Τι αίσχος!]

## ΦΑΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

Ξεκαθαρίσαμε, πιστεύω, την ύπαρξη όντως «κλίματος Θεσσαλονίκης», με κοινό παρονομαστή την επιζήτηση νεοτερικής έκφρασης και διάμεσο τον «εσωτερικό μονόλογο». Ήως, δώμας, αντί να συνδεθεί με την έλλαδική λογοτεχνική παράδοση - τις αθλιότητες και τα μεγαλεία της - η απελευθερωθείσα συμπρωτεύουσα προτίμησε να στραφεί κατευθείαν προς την Ευρώπη:

Ο Ν. Καρατζάς επισημαίνει μερικά στοιχεία αυτών των φάσεων και αντιφάσεων «στο μεταίχμιο λέει - των ερωτήσεων και απαντήσεων». Ανατρέποντας τη σειρά, τον αντιγράφω:

1) Η Θεσσαλονίκη των αρχών του αιώνα είναι μια πόλη που ακμάζει, με ισχυρή οικονομία, μεγάλο πληθυσμό και κοσμοπολίτικο περιβάλλον. Ωστόσο, μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια, θιώνει συσσωρευτικά τρομακτικά γεγονότα: Μακεδονικός αγώνας (1904-1908), Επανάσταση των Νεότουρκων (1908), Βαλκανικοί πόλεμοι και απελευθέρωση (1912-13), Α Παγκόσμιος και συμμαχικά στρατεύματα (1914-18), εγκατάσταση «χράτους Βενι-

# Το βιβλίο



Στα δύο κατοπινά του πεζογραφήματα, «Εμβατήσια» (1972) και «Υπνος-Θάνατος» (1974), το ύφος ξεκαθαρίζει, οι επιδράσεις απωθούνται και συμφέρεται αρκετά υπερορεαλιστικά η (φαινομενικώς) «πραγματικότητα» με το «φανταστικό». Οπως παρατηρεί σχετικά ο κριτικός Αλέξης Ζήρας «οι λέξεις προσπαθούν να πραγματοποιήσουν μιαν αναπαράσταση του "φανταστικού" που όμως δεν είναι, ίσως, τόσο φανταστικό».

«Το πιο ώριμο βιβλίο του», ωτόσο – κατά Καρατζύγλου – ήταν η δραβενυμένη «Μυθολογία» (1977), δεύτερος κρίκος της «Τετραλογίας της γενέθλιας πόλης». Είναι η ιστορία «ενός τυπικού ίσως νεοέλληνα που κατέβηκε απ’ τη Δάφδα (χωριό της Ηπείρου) στην Θεσσαλονίκη με "μια χούφτα από μυτζήθρα και πέντ' έξι χρεμάδια", για να μπλεχτεί στη μέγγενη της καπιταλιστικής παραγωγής, με τις κρίσεις, τις ανα-

κάμψεις και τις καταστροφές της, να προκόψει, να ξαναχάσει, και να πεθάνει τέλος, ημίπληκτος, κατά την Κατοχή. Η κύρια ίσως ομορφιά της "Μυθολογίας", πέρα απ’ το πρωτόφαντο για τον Μπακόλα γλωσσικό εργαλείο, είναι η επιτυχέστατη αναγωγή της ιστορίας του ήρωα σε συγχρονο αντιρροσωπευτικό μύθο, όπου μάλιστα περνούν μέσα απ’ το κλειστό του φακού και εικόνες απ’ την ιστορία μας τον αιώνα αυτού».

**«Η Μεγάλη Πλατεία»:**

μια κοσμογονική τοιχογραφία. Το «ελείπον παιχνιόχαρτο» ή «έχουνε συνέχεια τα όνειρα;»

**«Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ»**

Το νέο βιβλίο του Νίκου Μπακόλα, «Η Μεγάλη Πλατεία», είναι ίσως η σημαντικότερη μεταπολεμική μυθιστορηματική δημιουργία μετά τις «Ακυρωμένης Πολιτείες» του Στρατή Τσίρκα. Βιβλίο κοσμογονικύν εύρους, πλευτίπεδο μορφικά και νοηματικά, καλύπτει τα εν Θεσσαλονίκη - και αλλαχού - δώματα ενός τέταρτου του αιώνα (ίσως παραπάνω), μέσα από τις ιστορίες πέντε ξεξ «αθίλων», «βαρεμένων», έφιμων της τύχης και της αναγκαιότητας, θεταίων της μοίρας, που γνώω τους κινούνται δεκάδες πρόσωπα, υπαρκτά και φανταστικά, ίσως εκαποντάδες, ίσως χιλιάδες (π.χ. όταν γίνεται αναφορά στις αιματηρές «Μέρες Μαγιού του '36»), κομπάρσοι έως «δυνάμει», πρωταγωνιστές, θα λέγα από την Καταστροφή του '22 κι ως την «Υπόθεση Πολέ». Η «Μεγάλη Πλατεία» είναι ο τρίτος κρίκος της «τετραλογίας 1880-1980», ο «Μέσοι Χρόνοι» που λέει ο Μπακόλας, ένας Μεσοπόλεμος με προέκταση στο εξαγγελλόμενος τέταρτος τόμος θα πρέπει να καλύψει τους «Νέους Χρόνους», από τη Μακρόνησο και ως τις παραμονές της δήθεν «Αλλαγής», που φυλλορρόησε τόσο γρήγορα και ήδη περνάει αναπότελτα στις Δέλτους της Ιστορίας.

Η «Μεγάλη Πλατεία», σε πρώτη ανάγνωση, έχει το ύφος μεταβιζαντινού Χρονικού. Ακατάσχετα έρουν «εικόνες από την ιστορία του αιώνα αυτού» - που λέει κι ο κ. Καρατζόγλου για τη «Μυθολογία» - σε μιαν αφήγηση παραληρματική, ρεονταία αλλά... παλινδρομική, μ' αγκομαχητά, στάσεις, επιθραδύνσεις κι επιταχύνσεις. Χωρισμένη σε κεφάλαια στ' όνομα των ολίγων κεντρικών ηρώων, η αφήγηση συντελείται σε τρία τουλάχιστον παραλλήλα επίπεδα: μυθοπλασία, εμβόλια μνιμένες μνήμες - μαρτυρίες του ίδιου του συγγραφέα (χωρίως

από την παιδική ηλικία, που, δύος έχει επισημάνει ο Αλ. Ζήρας στοιχείων των Μπακόλα), ιστορικά διαφωτιστικά στοιχεία, σε υποσημειώσεις. Συνήθως, οι νύξεις που μοιάζουν μετέωρες στο ένα κεφάλαιο, ξεκαθαρίζουν στο επόμενο και γίνονται ακόμη πιο σφείς με τη δοήθεια μιας υποσημείωσης. Οι καταστάσεις μοιάζουν με ψηφιδωτά που βαθιά αποχτούν τη μορφή τους καθώς προστίθενται διαδοχικά οι ψηφίδες οι διαρκείς «αποκαλύψεις» είναι σαν τα νήματα που υφαίνουν τελικά το μεγάλο ζωγραφιστό «γκυοπτέλεν». Έτσι - μας λέει ο ίδιος ο Μπακόλας - το βιβλίο του «συνεχίζει και πρωθεί την παράδοση της νεωτερικής γραφής που ιδιαίτερα καλλιεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μισδόν αιώνα και παραπάνω πα.»

Δεν υπάρχει λοιπόν «υπόθεση», «μύθος», κεντρική ιστορία. Με τη μέθοδο του «ταυτοχρονισμού», που είχαν χρησιμοποιήσει ο Ντος Πάσσος στον «42ο Παράλληλο» κι ο Σαρτρ στην «Αναστολή» (από τους «Δρόμους της Ελευθερίας»), ο Μπακόλας κινεί τα νήματα των παραλλήλων δράσεων των ηρώων του, που, κάπως, κάπου, κάποτε πλησιάζονται, συναντιούνται, διασταυρώνονται. Κι είναι αυτοί οι ήρωες - κάτι «άθλιοι» όπως είπαμε - : ο Φώτης, ρέμπελος που όλο μπαρκάρει για να «ρεφάρει» και να πιάσει κάπου «την καλή» κι όλο την πιάνει κι όλο την χάνει, πάντα σε κάποιο καταγάγιο στο Μπερούντ' ο Χριστος, πρώην βλαχαδερό και μια ζωή ανασφαλής δημοσιογράφος σε κάποιον «Ελληνικό Βορρά» του Μεσοπολέμου, ένα τίποτα, ούτε καν... γνωστογειφσικός ο Γιάννης, άσωτος νιός ευπόρου οικογενείας, παντοειδώς αιμιλεγόμενος και πουκίλου μοίρας η Αγγέλα, τέλος, ίσως η πιο δραματική μορφή του βιβλίου, πεντάρρεφη προσφυγοπούλα της Μικρασίας, μια ζωή λυπτισμένα και μια ζωή οιγμένη, που, από παραδουλεύτρα και

Θα θέλα να μπορούσα να μεταφέρω εδώ δείγματα λυρικά και θεατρικά και «ιστορικά» των υποσημειώσεων, αλλά φυλαρχώσα πολύ για γενικότητες, και πού ο χώρος; Πάρτε το κουράγιο, όμως, και διαβάστε το βιβλίο. Είναι ογκώδες. Είναι θελτικό αλλά και απαιτεί δοιάληση απόλαυσης, κάποιαν επιμονή ώσπου να έρθει η αυτο-αποκάλυψη. Όμως όταν φτάσετε στην καθολική θέαση του οργάματος του Μπακόλα, σίγουρα θα έχετε ανταμειφθεί.

**ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ**

\* **ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ:** «Η Μεγάλη Πλατεία - Ιστορία των Μέσων και Νέων Χρόνων». Μυθιστόρημα. Εκδ. «Κέδρος». Σελ. 553.

